

"Ng... i (Tàu) ... i, ng... i ... đ... ng v...!"

Viết bởi

Th... b... y, 14 Tháng 7 2018 00:00

"Luôn nguồn gốc thì họ Mã c là dòng dõi thiên tử nhà Châu, ông Nguyễn Phú Trọng có dòng dõi khác thì ông là hậu duệ của Tê Thiên Đa i Thánh trong Tây Du Ký. Ông theo ông Hồ Chí Minh từ bên Tàu về miền Bắc đi nh c trong hang động Pác Bó là một trong bốn cái hang mà Mã c Đăng Dung dâng cho nhà Minh (Trung Quốc)."



Courtesy image

"Ng... i (Tàu) ... i, ng... i ... đ... ng v...!"

Viết bài

Thứ bảy, 14 Tháng 7 2018 00:00

"Ng... i (Tàu) ... i, ng... i ... đ... ng v...!"

Võ Thanh Liêm

"Ng... i ... i, ng... i ... đ... ng v...!"

Xin mượn câu hát Quan Họ Bắc Ninh,

đ... c dân Hà Nội ... m ... m là

"Nh... ng... làn... đ... u... dân... ca Quan... họ... Bắc Ninh... hay nh... t... Việt Nam năm 2017",

đ... đ... t... tên cho bài viết này

"Ng...i (Tàu) ...i, ng...i ...đ...ng v...!"

Viết bởi lb

Thứ bảy, 14 Tháng 7 2018 00:00

Ma c Đăng Dung dâng b...n hang đ...ng đ... quân Ta...u ru...t đi

Ho... Ma...c là dòng dõi ho... C... thiên t... nhà Châu bên Tàu. Một chi cu...a ho... Ma...c di... qua n...c An Nam sống ... ti...nh Hà...i D...ng ta...o nên nghi...p l...n vào đ...i Hâ...u Lê. Triều Hâ...u Lê cu...a vua Lê L...i tôn ta...i đ...c 100 năm, tr...i qua 10 triều vua, thì r...t vô tay M...c Đăng Dung.



D...u tích thành nhà M...c t...i L...ng S...n. (nh... Wiki)

"Ngô i (Tàu) i, ng i đ ng v...!"

Viết bởi lb

Thứ bảy, 14 Tháng 7 2018 00:00

Tôi không có mục đích bình luận cái lễ chánh thống hay không chánh thống của hai nhà Lê-Mạc. Bài viết này chủ tâm vào hoàn cảnh của miền Bắc lúc đó và hành động của 4 hàng động cho nhà Minh, để so sánh với Nguyễn Phú Trọng đang ba đầu các khu kinh tế cho Trung Quốc thì bây giờ.

Nhà Lê là triều đại của dân Thanh Nghệ Tĩnh (Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh), xưa là quê của Chu Văn An. Nên nhắc lại là vào cuối thế kỷ 10 và đầu thế kỷ 11, vua nhà Lý mang quân tướng Thăng Long tiến xuống phía nam tiến công vào Chăm, giết chết 30.000 người và bắt 10.000 tù binh cùng phụng vật, 1 con lân, mấy ngàn con ngựa ngựa, gà vịt chim trĩ hoặc phu động hoàng mang qua Tàu dâng cống báo tin thắng trận. Nhà Tống lúc đó đang đánh với Mông Cổ không có thời không để nuôi lân nuôi trĩ, còn nô lệ thì nói tiếng Chăm (Malayo-Polynesian) khó hiểu, người Giao Chi chắc đã hiểu người làm sao nhà Tống hiểu? Nên vua Tống đã trả lại hết cho vua nhà Lý bên nước An Nam. Từ đó Chăm sáp nhập vào lãnh thổ nước An Nam, sau này là Đại Việt.

Nếu nói thế kỷ 10 và 11 là thế kỷ của người Giao Chi thì thế kỷ thế kỷ 15 và 16 là thế kỷ của người Chăm, sau 400 năm họ người nhập đã nói tiếng Việt mà các dù phát âm gì cũng còn cứng (các bên của âm ngữ miền Trung). Nếu nhà Lý đoán trước các 400 năm sau người Chăm quá khứ khi thế nào có lẽ ông vua Lý phải hỏi họ khi sáp nhập Chăm vào Đại Việt bằng võ lực.

Vua Lê Lợi vốn là một lãnh chúa Mường Thanh Hóa và là một nhà giàu. Nguyễn Trãi có tài nhưng không có tiền nên tìm tới Lê Lợi hợp tác lấy lại giang sơn từ nhà Minh. Sau khi đuổi được quân Minh thì Lê triều hoạt động như là triều đình của người Thanh Hóa. Người Bắc đóng vai trò khiêm nhường thôi.

"Ngô Văn (Tàu) đi, Ngô Văn đi đánh vua...!"

Viết bởi lb

Thứ bảy, 14 Tháng 7 2018 00:00

Các vua sau Lê Thánh Tông đều yếu kém nhau. Loạn lạc nổi lên khắp nơi, nhóm giặc nổi lên chống nhà Lê thì đó gồm có Trần Duy Nghĩa, Ngô Văn Tông Ngô Văn Dĩ, Kinh Bắc; nhiều giặc lớn nhỏ khác nổi lên ở Đông Ngạc, Gia Lâm; Trần Tuấn khởi nghĩa ở Sơn Tây; Phùng Chương khởi nghĩa ở Tam Đảo; Trần Công Ninh chiếm đất Phúc Yên; Lê Hy, Trí nh Hống cũng làm giặc. Lại có thêm nhóm thầy chùa Trần Cao nổi loạn đánh chiếm đất kinh thành khiến vua xuất biên cảnh về Thanh Hóa.

Từ Lê Uy Mục, Tông Ngô Văn Chiêu Tông và Cung Hoàng, vùng quyền bá địa thấy rõ, xã tắc chúng còn gì mà nói. Toàn miền Bắc giặc giã nổi lên như ong vỡ tổ, ai có cái gì cầm đất trong tay là đi làm phản chống lại triều đình.

Ma c Đăng Dung vốn là một tướng tài có công dẹp loạn nên được vua Lê phong Thái sư, rồi ban luôn cả vương tước. Năm 1527, Ma c Đăng Dung mang quân từ Côn Trại về Kinh sát ép vua Lê nhường ngôi rồi sau đó giết hết hoàng tộc kẻ cao thái hậu. Các quan cũ của nhà Lê đa số gốc Thanh Hóa, Nghệ An không chịu theo họ Ma c đã tập tể tập thể, từng công hấn 30 ngày. Tuân tiết theo vua Lê có các ông: Vũ Công Duệ, Ngô Hoán, Ngô Văn Nguyễn Thái Ba t, Lê Bôn Đàm Thân Huy, Tham Chính sư Nguyễn Duy Tông, Nguyễn Văn Công, Bình Hồ Bá Nghiêm Bá Kỳ, v.v. Ngoài ra còn có rất nhiều quan lớn nhỏ khác tập tể chết hàng loạt. Sách ghi tên các ông đó nếm a trang giấy, đi đa số là người gốc Thanh Hóa Nghệ An. Một số di thân nhà Lê khác cảnh về quê Thanh Hóa Nghệ An lo chuyện khôi phục và cứu nhà Minh.

"Ngô i (Tàu) i, ng i i đ ng v...!"

Vi t b i lb

Th b y, 14 Tháng 7 2018 00:00

Bên Thiên quốc có quan Đa i ho c sĩ T Phô b c ra tâu v i Minh đế: "Đất An Nam i phía Tây Nam, gốc không pha i Hoa Ha , phong tu c riêng biê t. Trong tất ca các giống mo i r b n ph ng, r An Nam khôn nhất...". Sau khi nghi lu n, Minh Thế Tông quyết đi nh Nam chinh đê khôi phu c ho Lê. Quân lính t Qua ng Đông, Qua ng Tây, Vân Nam xung tr n. Các ti nh khác nh T Xuyên, Hồ Qua ng, Phúc Kiến, Giang Tây có trách nhiê m cung c p i ng tha o tiếp v n cho đoàn quân Nam pha t do C u Loan và Mao Bá Ôn cầm binh. Mao Bá Ôn là ông cố tô cu a Mao Tra ch Đông sau này.

Năm 1540, tr c đoàn quân Minh hùng ma nh và sau i ng là đoàn quân "phu c Lê" t Thanh Hóa Ngh An Hà Tĩnh kéo lên, Ma c Thái tô Ma c Đăng Dung pha i c i tr n qu i la y quân Minh dng 4 cái hang núi i Cao Bằng La ng S n. Quân Minh lui binh phong cho ho Ma c ch c An Nam Đô Thống Sĩ. Cái ch c này không pha i quốc v ng nh ng vua Lê cũng t ng nh n ch c này r i. Qu i la y quân Minh nhu c th t nh ng không riêng gì Ma c Đăng Dung, t t c các vua chúa cu a Đa i Viê t đ u qu i la y s gia cu a Thiên Tri u g i sang t n phong.

Th c tế thì nhà Minh đã không t i tiếp thu và cai trị b n cái hang đ ng vách núi đó. T đây miền Bắc n c ta chia hai phe đánh nhau trong m t cu c nô i chiến đm máu. Phía nhà Ma c có ve đ c lòng dân Bắc Hà h n v s ghi i sau khi thất tr n pha i chiêu binh chi trong ch p mắt đã có 80.000 ng i tình nguyện n làm lính đánh la i quân nhà Lê Thanh Hóa.

So v i nh ng vua cuối triều Lê, nhà Ma c không làm điều gì xấu xa ba i lý th ng luân ca . Nhà Ma c tôn ta i 145 năm chia ra 2 th i kỳ: 1/ cai trị toàn cõi Bắc Hà 65 năm và 2/ cai trị Cao Bằng-La ng S n 80 năm. Cu c nô i chiến này kéo dài 65 năm gi a ng i Kinh Bắc nhà Ma c và ng i Thanh Hóa Ngh An nhà Lê. Đánh trên 40 tr n, mỗi tr n huy đ ng t 20.000 t i 100.000 lính. Lúc đó dân số nhà Ma c là 5 triê u ng i và dân số nhà Lê là 3 triê u ng i. Coi nh ng i C u Chân, t c Thanh Hóa Nghê An, đánh v i ng i Giao Chi , Bắc phân cu a n c Viê t chết nhiêu không biết bao nhiêu mà nói. Thù th i Lý mang ra tính sô 500 năm sau.

"Ngô (Tàu) ơi, ngô (Tàu) ơi đừng v...!"

Viết bởi lb

Thứ bảy, 14 Tháng 7 2018 00:00

Trở lại với hành vi dâng bòn cái hang núi cu a Mả c Đấng Dung cho nhà Minh là nhằm mục đích ngăn chặn không để quân Minh đánh chiếm nước Việt.

Nguyễn Phú Trọng dâng ba đống khu đất Ngô (Tàu) vào càng đông càng vui

Thời hiện tại thế kỷ 21 chúng ta có ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư đảng cộng sản nước Hà Nội. Chức này tương đương với An Nam Đô thống sứ của vua nhà Mạc.

"Ngài (Tàu) ơi, ngài ơi đừng vờ...!"

Viết bởi lb

Thứ bảy, 14 Tháng 7 2018 00:00



<http://hanoi.vn.rdr.org/guan-diem/item/7955-ho-i-teu-i-nh>
Wang Jingmei, 67, is a former Chinese spy who defected to the United States and is now living in Sydney, Australia. She is